

tränar att se ordet som en bild

Kattmodellen är en metod som utgår från ett helt annat sätt att se på dyslexi-problematiken, inte minst genom att helt gå bort från den traditionella ljudningen.

– Vi läser med ögonen - inte med öronen, säger Patrick Lindblad som är en av utbildarna i Kattmodellen. Den traditionella läsinlärningen kan ställa till problem för vissa och då gäller det att få en annan strategi.

Kattmodellen bygger alltså på ett visuellt inlärningsätt och det första ordet Patrick tar upp på kurstillfället är just KATT. Varje deltagare får träna på att se ordet framför sig i den storlek, med den bakgrund och på det avstånd där det blir tydligt för den enskilde. Sedan tränar man med andra ord för att lära sig tekniken.

Katarina Gardbeck som driver sajten Allt om skolan har själv mött många elever med läs- och skrivsvårigheter. Medveten om oviljan att testa obekräftade metoder å ena sidan och problemet med företag som ska profitera å andra sidan såg hon till att elever på den skola hon arbetade på fick gå utbildningen gratis.

– Ja, när det inte finns några studier på metoden och det faktiskt kostar pengar så tyckte jag att det verkade rimligt att de bevisade att det fungerar.

Ett test gjordes före kurstillfället och sedan sex månader senare.

– Jag kan bara säga att resultatet har förbättrats men vad det beror på kan jag inte svara på. Det blir bara spekulationer.

Anna Löfblad är en av dem som var på utbildningen med sin dotter.

– Hela grejen är egentligen jättekostig, säger hon. Man ska

lära sig att se bokstäverna som en bild och när man gör det har man inga problem att se hur det stavas. Man kan rabbla upp bokstäverna baklänges till och med. Jag hör att det låter helt galet men det funkar.

Anna är en av de föräldrar som kämpat med en kvart om dagen-läsning med sin dotter utan resultat och som känt att skolan inte trott på att de lagt ner massa tid på lästräning.

– Nu läser hon böcker självmant. Hon har fått en annan infallsvinkel på läsning - en enkel strategi.

För Carina Krons son fungerade inte metoden lika bra.

– Han var själv inte intresserad utan tyckte nästan att han kände sig dumförklarad när han skulle se bokstäverna som en bild framför sig. Men jag måste ändå säga att jag märkte på de som var aktiva att de fick en aha-upplevelse och att det faktiskt hände något bara under den dagen. Trots allt gick det ändå bättre enligt testet för honom, tillägger Carina.

Expertisen har många namn på Kattmodellen och anser resultaten bland annat vara en placebo effekt.

– Det är inte konstigt, menar Patrick. Det vi gör är så enkelt egentligen och det går snabbt att se förbättringar, självklart faller det inte i god jord hos de så kallade experterna. Kattmodellen är ett tankemönster baserat på hur dom som kan läsa och skriva obehindrat gör. Vi hoppas verkligen att forskning och större studier kommer att göras på metoden så att den kan komma fler tillgodo.

På www.alltomskolan.se ser du resultaten från testet

På www.kattmodell.se kan du läsa mer om metoden